

## Het wordt een schitterende zomer

De lente is dit jaar misschien niet helemaal geweest wat men er van zou mogen verwachten, de zomer daartegen kondigt zich schitterend aan.

De agenda van onze wijkvereniging Klein Antwerpen is goed gevuld. De Antwerpse Nachtburgemeester Vitali nodigt ons tweemaal uit in Galerie Van Blerk. Op 20 en op 24 juni.

Op zaterdag 22 juni komen we samen op het Schoonselhof, aan het grafmonument van H. Conscience voor een heuse picknick met gedichten. Breng je picknick mee en wij zorgen voor het gesproken woord (met o.a. Jan Lampo, Vitali, Gerda Lindekens).

Het beloofd alvast een unieke ervaring te worden. Wij verwachten u om 13.45 uur aan de ingang van het Schoonselhof, om dan om 14.00 uur te kunnen starten.

Op 6 en 7 juli zijn we aan de feest in ons Stadspark op uitnodiging van het district Antwerpen. Dan viert de Vlaamse feestdag. Op zaterdag 06.07 van 16 tot 24 uur vraagt het district ons ten dans. Op zondag 07.07 kunnen we genieten in het park rond de Antwerpse reuzen. Raymond van het Groenewoud wordt de topact. Genieten van 16.00 tot 22.00 uur.

En als we dan toch in het stadspark zijn, mogen we reeds uitkijken naar ons wijkfeest 2013. De 12de editie zal plaats vinden op zondag 6 oktober. Thema van de viering is dit jaar „Gezond leven in Klein Antwerpen“. Wil je meewerken aan de organisatie van dit wijkfeest, heb je voorstellen of ideeetjes, neem dan zeker contact op. Immers hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat de activiteiten in het buurtfoyer in Elcker-ik

de laatste tijd eerder een terugval kende. Onze verhouding tot Elcker-ik kende inderdaad een dipje en de samenwerking verliep eerder stroef. Semini verhuisde met zijn poppentheater naar andere oorden en wij wilden niet al te verveest achterblijven. Een moeilijke zoektocht in en net buiten onze wijk. Tot wij een uniek aanbod kregen van gulle wijkbewoners. De wijkvereniging krijgt het gebruik van een handelgelijkvloers, centraal in de wijk, in de Lange Leemstraat, zowat halverwege tussen Belgielei en Van Breestraat. Het kan echt niet gunstiger gelegen zijn.

In onze volgende wijkkrant pakken wij zeker uit met meer informatie over de nieuwe „wijkfoyer“ van Klein Antwerpen. Oh ja, mocht je een goede naam voor onze nieuwe thuis kennen, graag! Het wordt tenslotte jou wijk(t)huis.

Paul Fantin



**District Antwerpen**

**CONSCIENCE**  
picknick

**Zaterdag 22 juni 2013**  
14.00 uur

Samenkomst aan ingang  
**Schoonselhof**  
om 13.45 uur

**Jan Lampo**

**Vitali**

**Gerda Lindekens**

**Jacques Buermans**  
Grafzerkje

**Studenten**  
Academie Hoboken

## Colofon

**Voorzitter** Christiaan Ketele  
**Ondervoorzitter** Paul Fantin  
**Secretaris** Marleen Gijssels  
**Penningmeester** Sonja Clarisse

**Eindredacteur** Paul Fantin

**Redactie** Marleen Gijssels  
Pascale Deleye  
Carolien Krijnen  
Paul Fantin  
Christiaan Ketele  
Mil Aerts  
Rik Hancké

www.kleinantwerpen.be

## Studio Vitali



Originelen van KUN FANG

exposeert bij **Galerie Van Blerk**, Mechelsesteenweg 28, 2018 Antwerpen.

Een uitgelezen kans om topstukken aan te kopen aan bijzonder democratische prijzen, van 5 tot 40 euro per stuk, originals only.

OP = OP  
WEG = WEG

alsook van:  
Katja Steenhoudt, Nathalie Decock, Erik Merzman, Anton van Schalkwijk, Bert Lezy, Dimitri Sakelaropolus, Serge Baeken, Jeroen Baeken, Jirka de Preter, William Ludwig, Charles Jarvis, Leen Dewaele, Geert Beulens, Stijn Vranken.

**DONDERDAG 20 juni om 20.00 uur** of op afspraak tot 28.06. [vitali@pandora.be](mailto:vitali@pandora.be)

## Vitali's tiende ,LEVENDE VROUWEN - EXPOSITIE'

Na een pauze van exact tien jaar is de enige echte Antwerpse Nachtburgemeester weer terug met een gloednieuw levende vrouwen tentoonstelling!

Deze unieke happening vindt plaats op **maandag 24 juni 2013** in **Galerij Van Blerk**, Mechelsesteenweg 28, 2018 Antwerpen van **20.00 tot 23.00 uur**.

**Inkom: 1 euro** (zelf drank meebrengen!)

**Worden levend geëxposeerd:**

Kim Baes - Jessica Ballenger - Saida Boujdaine - Diane Broeckhoven - Barbara Ceuleurs - Helga Collyn - Klaartje Coupé - Gorcha Davidova - Jirka de Preter - Stefanie Duerlo - Mieke Duytschaever - Carolien Krijnen - Nancy Lahaye - Deborah Langman - Sofie Legon - Elisabeth Marain - Charlotte Nyssens - Nadia Rouas - Kim Roovers - Jantine Schröder - Evelyne Segers - Ankie Sengier - Caitlin Simar - Katja Steenhoudt - Inge van Immerseel - Patsy van der Parre - Morgane Vander Linden - Elisabeth Vandyck - Lut van Nooten - Gudrun van Sichem - Lena Wieërs.



# Gastvrijheid is nooit in crisis



**RvB**  
ADVOCATENKANTOOR  
ROCHTUS VAN BERGEN & PARTNERS  
Lange leemstraat 53  
B-2018 Antwerpen  
[www.rvbadvocaten.com](http://www.rvbadvocaten.com)

Voor al uw juridische problemen, aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Advocatenkantoor Rochtus van Bergen & Partners, uw partner in alle tijden.

<b>DIRK ROCHTUS</b> T +32(0)3 206 60 00 M +32(0)484 61 32 95 F +32(0)3 206 60 01 rochtus@rvbadvocaten.com	<b>FILIP VAN BERGEN</b> T +32(0)3 206 60 00 M +32(0)477 87 15 26 F +32(0)3 206 60 01 vanbergen@rvbadvocaten.com	<b>MAGDA LAUWERS</b> T +32(0)3 206 60 00 M +32(0)476 88 56 91 F +32(0)3 206 60 01 lauwers@rvbadvocaten.com
---	---	--

Mil en Pascale Aerts-Borguet besloten in 2011 van hun droom werkelijkheid te maken en verkochten hun hebben en houwen in Antwerpen om zich te nestelen op Kreta.

Een jeugdroom. Mil en Pascale zijn jarenlang actieve leden geweest in de wijkwerking van Klein Antwerpen. Hun creatieve geest namen ze mee naar het land van hun dromen en leggen zich nu toe op het maken van kunstobjecten van papier en glas. Zij organiseren ook workshops voor toeristen en de lokale bevolking. [[www.paper-art-glass.com](http://www.paper-art-glass.com)]

Pascale en Mil kennende zal de integratie met de Kretenser helemaal geen problemen opleverd hebben. Zij hebben zich vooraleer naar ginder te trekken de Griekse taal meer dan behoorlijk eigen gemaakt.

Waar zij misschien geen rekening mee gehouden hebben is de economische crisis in Griekenland. Maar waar wij hier de indruk kunnen hebben dat daar alles kommer en kwel is, blijkt het voor Mil en Pascale al bij al best mee te vallen. Voor 'Stavros met de pet' is de gastvrijheid immers nooit in crisis.

We laten Mil aan het woord.

Momenteel zit ik in onze bibliotheek op de tussenverdieping van ons huis. Door het raam zie ik boven de velden met olijfbomen de Libische zee waarboven een staalblauwe hemel staat. De zomer is eindelijk begonnen, we kennen hier maar twee seizoenen: winter & zomer.

De voorbije winter heeft het amper 20 dagen geregend. De boeren saken nu al dat het weer een heel droge zomer gaat worden en ze verzuchten allen: regen, regen, wo bist du gebleben! Gelukkig zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende water is zodat de boeren toch regelmatig hun velden kunnen besproeien met water dat in de winter wordt opgevangen van de bergen in de omgeving. De kostprijs hiervoor is 0,27 eurocent per 1000 liter.

Pascale zit momenteel in de workshop, bezig met het tekenen en ontwerpen om kaartjes te kunnen maken met handgeschept papier. Onze poes, Aspro slaapt op zijn vaste plaats op de zetel en Fix, onze hond die een kruising is tussen een cocker spaniël en een maltezer, ligt ook in zijn mand. Zijn officiële naam is eigenlijk Ideefix maar in dit kleine dorpje met zijn 48 zielen worden er geen Asterix & Obelisk gelezen. Ach, wat zou het ook, Fix is immers ook de naam van een Grieks bier zodat iedereen tevreden is!

Plots telefoon. Een of ander juffrouw die vroeg of ik wou meedoen aan een enquête over een nieuw biologisch wasmiddel. Help! Zelfs tot in dit piepkleine dorp reiken de armen van de waspoederindustrie. Mijn klassiek antwoord om zulke toestanden af te schepen is eenvoudig maar doeltreffend: madame, ik sta in mijn potten te roeren! Ongeacht welk uur van de dag, ik ben steeds aan het koken!! Sto kalo na pate: het gaat u verder goed!!

## Feest in het stadspark!

District Antwerpen viert de Vlaamse feestdag

### Dansen in het park

zaterdag 6 juli 2013  
vanaf 16 tot 24 uur

**Murdock**  
**Discobaar A Moeder**  
Laston & Geo  
Turntable Dubbers  
Civalizee  
Sheridan  
Afroman & Hey Mickey  
+ winnaars DJ-wedstrijd

### Genieten in het park

zondag 7 juli 2013  
vanaf 16 tot 22 uur

**Raymond van het Groenewoud**  
**Let's Go Urban**  
Reuzen in het Park  
The Golden Glows  
Les Øffs  
Het beest in je hoofd

District  
Antwerpen

Ter gelegenheid van 11 juli!

GRATIS

A



DISTRICT ANTWERPEN



[www.districtantwerpen.be](http://www.districtantwerpen.be)  
03 338 35 05



Onlangs wou ik gaan tanken maar er was weeral eens een staking. Blijven plakken dus bij Stavros van het benzinestation en omdat hij toch niets te doen had werd de fles raki maar bovengehaald. Een andere toverde wat tomaten, komkommers en olijven bij elkaar en iemand van het groepje moest naar Makri rijden omdat Stavros geen zout meer had. De televisie liet weeral wat rellen in Athene zien waarop iedereen zijn commentaar op had want politiek interesseert hen allemaal.

De dag erop met buurman Michalis naar Koutsouras geweest. Ik dacht dat we naar de apotheker moesten gaan voor medicijnen maar hij bleek andere "farmaka" nodig te hebben, voedingsstoffen voor zijn citroenbomen die wat droog staan....

Fysica (een Grieks woord dat "natuurlijk" wil zeggen, denk aan jullie schooltijd!) werden we natuurlijk weeral uitgenodigd om te komen eten.

Een stevige omelet met patates, marouli en paximadi en een stukje fruit toe. Michalis (84) echter eet zelf geen kip, geen eieren en geen varkens-vlees, Giorgia (69) had voor hem een pizza gemaakt met bacon op maar hij haalde de bacon eraf en gooide het naar de katten. „Etsi to telo”, zei Giorgia. Zo wil hij het.

Een dagje erop uit en ergens onderweg, echt in the middle of nowhere, zagen we langs de rand van de weg een herder staan met begot een walkietalkie in zijn hand! De hond van de herder was nergens te zien maar die liep hoogst waarschijnlijk niet met de andere zender/ontvanger rond zijn nek. Ergens moet dus ergens nog een tweede herder hebben gezeten!! De vooruitgang hé!

Onderweg in Xandras een taverne gevonden die open was. „The Lemon Tree”. We waren onderweg in Zigos al gestopt maar het enige dat daar open was, was een café met in de vier hoeken telkens een oude Griek achter een koffie. Dat is steeds grappig zicht: Grieken zitten amper of nooit bij elkaar aan tafel maar elk apart en converseren zo met elkaar vanuit hun eigen hoek. Behalve natuurlijk bij het kaarten en het klassieke triktraxpeltje. Een flappentapper was er wel, op het pleintje.

Restaurant „The Lemon Tree” dus. Wij naar binnen, goedendag gezegd in het Grieks maar we kregen prompt een vraag terug in het Engels of we Grieks of Engels waren. Nee dus, geen van beiden. Het restaurant werd uitgebaat door een Engels koppel met twee kinderen van 3 en 7 jaar. Ze wonen daar al zeven jaar maar konden nog geen enkele zin maken met de paar woorden die ze al kenden.

Na al die tijd legde hij nog steeds alles uit met handgebaren en ono-matopeeën toen de buurvrouw iets kwam zeggen of vragen. Triestig. Nauwelijks gezeten kregen we zijn visitekaartje waarop „English Chef” stond. Hm..... Engels en koken, dat kan toch niet goed samengaan. Enfin, geef ons maar een porkshop with mushroom sauce, potatoes and a beer.

Hij kwam terug met een Amstel maar zei dat hij lauw was omdat hij de ijskast nog maar pas had opgezet! We fronsten even onze wenkbrauwen. English? Chef?

Het eten was er tien minuten later. De kotelet was goed gebakken, ook lekkere roast potatoes en stukjes warm toastbrood. De saus echter was zo'n typisch dikke bruine Engelse smurrie met daarin champignons. Uit blik. Hij hield van fusion-koken zei hij maar ik denk dat hij iets teveel tv had gekeken naar Gordon Ramsney, Mijn Restaurant enz.

Een beetje een rare type en daarenboven had hij ook een soort aandoening door steeds snel en luid door zijn neus te snuiven. Niet smakelijk als je zit te eten. Toen zijn vrouw later uit de keuken kwam zag ik dat zij serieus mankte. Een zeer merkwaardig stel als je het mij vraagt.

Toen ik een hele tijd later met iemand over dit restaurant en de uitbaters sprak kwam aan het licht dat de kok in het verleden nogal wat veel met cocaïne had geëxperimenteerd en er niet veel meer overschoot van zijn neusbeentje.

Na het eten nog even langs Stavros gegaan, het was rustig in de garage zodat hij een potje tavli wel zag zitten. Verloren met 6-1 maar dat kwam door al de dubbels die hij gooide. Voor alle veiligheid ook een kleine jerrycan gekocht en laten vullen met 10 liter benzine. Laat de stakingen nu maar komen!

Uitgenodigd bij Gianna omdat Dimitri verjaarde. Een goede 15 man aan de bijeengeschoven tafels, vol gedekt met varkensvlees, haas, kip, salade enz. enz.

De mannen allemaal aan één kant, de vrouwen aan de andere kant. Onze borden werden direct volgeladen en de glazen gevuld! Gelukkig hadden we op voorhand gezegd dat we tijdig terug naar huis moesten omdat met Hera (onze dochter) te skypen. De mannen natuurlijk met luide stem allemaal aan het discussiëren over alles en nog wat.

Nu ging het over wapens en patronen en hoeveel patronen je mag bijhebben. Die mannen hier in het dorp zijn natuurlijk allemaal jagers. Hilariteit alom toen iemand zei dat hij een hele grote haas had geschoten waarop Giorgo droogweg zei dat hij een kalashnikov had moeten gebruiken om hem niet te missen. Gevoel voor humor hebben ze wel, die Grieken. Mijn mop over de 4x4 en de garage van 3 op 4 zal ik eens een andere keer nog eens vertellen.

Mil Aerts [Kalo Nero, Makry Gialos]



Nooit meer sakkeren! Kom mee autodelen!

Sakkeren houdt de geest wakker maar ... 't is slecht voor het hart! Zeker als het om de portemonnee gaat. En hoe heet nu weer de kwaal waar in deze financiële rottijden iedereen met een gemiddeld tot klein inkomen aan lijdt? Juist: de portemonneeziekte.

Tegelijk willen we, en terecht, overal bij zijn en bijkomen op de snelst mogelijke wijze. Maar een of ander dwars duiveltje heeft het zo uitgekiend dat we niet zonder auto kunnen om allerlei klussen te klaren of om sommige behoeften te bevredigen. En dat daar een behoorlijk budget bij hoort. Slimmeriken hebben berekend: gemiddeld kost een eigen kleine eigen auto ongeveer € 4.000 per jaar!

Welnu, bij onze autodeelgroep betaal je € 15 per maand lidgeld en € 0,30 per gereden kilometer. Wanneer je dus gemiddeld 300 km per maand rijdt, komt dat op € 0,30 x 300 = € 90. Op 12 maanden spendeer je slechts € 1080 + € 180 lidgeld = € 1260 per jaar! All-in!

Genoeg berekend – straks krijgen we nog een slecht humeur! Want Autodelen doe je ook omdat het makkelijk is, zinnig voor het milieu en omdat het een plezierig sociaal gebeuren is. Ja, makkelijk! Je moet wel toegang tot het internet hebben. Je surft naar Google-agenda en met ons paswoord reserveer je op dag en uur van je wens een van de 3 wagens die we momenteel met 14 leden bezitten. Er moet wel eentje vrij zijn, natuurlijk. Maar je leert zeer snel hoe dat in zijn werk gaat. Daarna rijdt je vrolijk rond. Aan 't einde van de rit parkeer je de wagen waar het kan in Klein Antwerpen en vertel je op internet zo snel mogelijk in welke straat en voor welk huisnummer. En iemand anders kan er na jou mee de baan op.

Om te begrijpen dat het gunstig is voor het milieu, daar hoef je geen speciaal groen geweten voor te bezitten: in plaats van 14 auto's rijden en parkeren er maar 3. En door het systeem rijdt je alleen als je 'm echt nodig hebt. Minder CO<sup>2</sup>, minder verspilling!

En last, not least: je leert een hele boel mensen kennen. We bezitten elkaars telefoonnummers voor de fijnregeling van allerlei afspraken en elk halfjaar zien we elkaar in 22b om 'bij een lekkere doch voedzame maaltijd' de gang van zaken en de grotere afspraken te bespreken, zoals nieuwe aankopen of herstellingsproblemen. Want een autodeelgroep bestaat uit mensen die auto's bezitten en niet uit auto's die mensen bezitten!

Ziezo, dit lijkt me de essentie. Voor ieder lid ligt het motief een beetje anders, da's logisch. Wil je eerst meer algemene inlichtingen surf dan naar [www.autodelen.net](http://www.autodelen.net) of wil je meteen weten wat het voor jou betekent in detail neem dan contact op met Bart Reynders via het nummer 0492 87 80 88. Betekent dit het eind van alle gesakker in het leven?! Wie weet!

Rik Hancké



**PROOST, uw wijksupermarkt, doorlopend open!**

**Van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, behalve zaterdag tot 18.00 uur.**

**alvo**

# Gastvrijheid is nooit in crisis



RvB

ADVOCATENKANTOOR  
ROCHTUS VAN BERGEN & PARTNERS  
Lange leemstraat 53  
B-2018 Antwerpen

[www.rvbadvocaten.com](http://www.rvbadvocaten.com)

Voor al uw juridische problemen, aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Advocatenkantoor Rochtus van Bergen & Partners, uw partner in alle tijden.

DIRK ROCHTUS      FILIP VAN BERGEN      MAGDA LAUWERS

T +32(0)3 206 60 00  
M +32(0)484 61 32 95  
F +32(0)3 206 60 01  
rochtus@rvbadvocaten.com

T +32(0)3 206 60 00  
M +32(0)477 87 15 26  
F +32(0)3 206 60 01  
vanbergen@rvbadvocaten.com

T +32(0)3 206 60 00  
M +32(0)476 88 56 91  
F +32(0)3 206 60 01  
lauwers@rvbadvocaten.com

Mil en Pascale Aerts-Borguet besloten in 2011 van hun droom werkelijkheid te maken en verkochten hun hebben en houwen in Antwerpen om zich te nestelen op Kreta.

Een jeugdroom. Mil en Pascale zijn jarenlang actieve leden geweest in de wijkwerking van Klein Antwerpen. Hun creatieve geest namen ze mee naar het land van hun dromen en leggen zich nu toe op het maken van kunstobjecten van papier en glas. Zij organiseren ook workshops voor toeristen en de lokale bevolking. [[www.paper-art-glass.com](http://www.paper-art-glass.com)]

Pascale en Mil kennende zal de integratie met de Kretenser helemaal geen problemen opgeleverd hebben. Zij hebben zich vooraleer naar ginder te trekken de Griekse taal meer dan behoorlijk eigen gemaakt.

Waar zij misschien geen rekening mee gehouden hebben is de economische crisis in Griekenland. Maar waar wij hier de indruk kunnen hebben dat daar alles kommer en kwel is, blijkt het voor Mil en Pascale al bij al best mee te vallen. Voor 'Stavros met de pet' is de gastvrijheid immers nooit in crisis.

We laten Mil aan het woord.

Momenteel zit ik in onze bibliotheek op de tussenverdieping van ons huis. Door het raam zie ik boven de velden met olijfbomen de Libische zee waarboven een staalblauwe hemel staat. De zomer is eindelijk begonnen, we kennen hier maar twee seizoenen: winter & zomer.

De voorbije winter heeft het amper 20 dagen geregend. De boeren saken nu al dat het weer een heel droge zomer gaat worden en ze verzuchten allen: regen, regen, wo bist du gebleben!

Gelukkig zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende water is zodat de boeren toch regelmatig hun velden kunnen besproeien met water dat in de winter wordt opgevangen van de bergen in de omgeving. De kostprijs hiervoor is 0,27 eurocent per 1000 liter.

Pascale zit momenteel in de workshop, bezig met het tekenen en ontwerpen om kaartjes te kunnen maken met handgeschept papier. Onze poes, Aspro slaapt op zijn vaste plaats op de zetel en Fix, onze hond die een kruising is tussen een cocker spaniël en een maltezer, ligt ook in zijn mand. Zijn officiële naam is eigenlijk IdeeFix maar in dit kleine dorpje met zijn 48 zielen worden er geen Asterix & Obelisk gelezen. Ach, wat zou het ook, Fix is immers ook de naam van een Grieks bier zodat iedereen tevreden is!

Plots telefoon. Een of ander juffrouw die vroeg of ik wou meedoen aan een enquête over een nieuw biologisch wasmiddel. Help! Zelfs tot in dit piepkleine dorp reiken de armen van de waspoederindustrie. Mijn klassiek antwoord om zulke toestanden af te schepen is eenvoudig maar doeltreffend: madame, ik sta in mijn potten te roeren! Ongeacht welk uur van de dag, ik ben steeds aan het koken!! Sto kalo na pate: het gaat u verder goed!!

## Feest in het stadspark!

District Antwerpen viert de Vlaamse feestdag

<b>Dansen in het park</b> zaterdag 6 juli 2013 vanaf 16 tot 24 uur	<b>Genieten in het park</b> zondag 7 juli 2013 vanaf 16 tot 22 uur
--	--

**Murdock**  
Discobaar A Moeder  
Laston & Geo  
Turntable Dubbers  
Civalizee  
Sheridan  
Afroman & Hey Mickey  
+ winnaars DJ-wedstrijd

**Raymond van het Groenewoud**  
Let's Go Urban  
Reuzen in het Park  
The Golden Glows  
Les Øffs  
Het beest in je hoofd

GRATIS

District Antwerpen

Ter gelegenheid van 11 juli!

**A**

DISTRICT ANTWERPEN

VLAANDEREN FEEST!

[www.districtantwerpen.be](http://www.districtantwerpen.be)  
03 338 35 05



Onlangs wou ik gaan tanken maar er was weeral eens een staking. Blijven plakken dus bij Stavros van het benzinstation en omdat hij toch niets te doen had werd de fles raki maar bovengehaald. Een andere toeverde wat tomaten, komkommers en olijven bij elkaar en iemand van het groepje moest naar Makri rijden omdat Stavros geen zout meer had. De televisie liet weeral wat rellen in Athene zien waarop iedereen zijn commentaar op had want politiek interesseert hen allemaal.

De dag erop met buurman Michalis naar Koutsouras geweest. Ik dacht dat we naar de apotheker moesten gaan voor medicijnen maar hij bleek andere "farmaka" nodig te hebben, voedingsstoffen voor zijn citroenbomen die wat droog staan...

Fysica (een Grieks woord dat "natuurlijk" wil zeggen, denk aan jullie schooltijd!) werden we natuurlijk weeral uitgenodigd om te komen eten.

# De 'Naasting van Congo' in een nieuw 'hekje'



De grootste tuin van onze wijk ligt tussen de Van Eycklei, de Rubenslei en de Quinten Matsijslei, het Stadspark inderdaad. Dit prachtige park werd aangelegd op het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw en is de grootste groene long van de stad. Redelijk snel na de aanleg van het park werden er aantal indrukwekkende standbeelden geplaatst wat een typisch kenmerk is van die periode.

Helden en sleutelmomenten in de geschiedenis moeten worden gehuldigd. Iedereen kent natuurlijk het imposante Monument der Gesneuvelden voor de slachtoffers van WO I, het ruitersstandbeeld van koning Albert I op de hoek van de Rubenslei en de Van Eycklei. Dit beeld is in aanwezigheid van de koning ingehuldigd maar dat was niet het enige beeld waar Royalty aan te pas kwam.

Eén van de meest opvallende beelden, vooral al door de afmetingen, is de hoge zuil met een beeld van Mercurius, de Griekse God van handel en winst. Het beeld en medaillon werd gemaakt door bouwmeester Jules Baetes, de zuil was een ontwerp van stadsbouwmeester Emil Van Averbek.

Het beeld werd in 1911 aan de toenmalige hoofdingang van het park langs de Rubenslei ingehuldigd ter gelegenheid van de "Naasting van Kongo", of zoals wij het vandaag zouden omschrijven "de annexatie van de vrijstaat Congo".

De zuil staat op een klein plantsoen, omgeven door hekwerk waar langs de vier zijden het letterembleem van Leopold II terug vinden is. En na een goede 100 jaar, is vooral dit hekwerk aan een opknabbeurt toe. Daarvoor wordt hulp geboden uit onverwachte hoek.

De Parcivalschool is de enige school in België voor buitengewoon onderwijs waar gewerkt wordt met het leerplan vanuit de steinerpedagogie. Er zijn twee beroepsafdelingen waar leerlingen worden voorbereid op de gewone arbeidsmarkt; één tot Logistiek Assistent en een tweede tot Schilder-Decorateur.

De leerlingen op deze school krijgen dezelfde opleiding als op een andere beroepsschool, enkel hebben deze leerstoornissen, en is een meer individuele aanpak vereist. Vaak voeren zij praktijkopdrachten uit in de school, maar Klein Antwerpen geeft een 8-tal leerlingen uit het 5de jaar de kans om een reëel project aan te pakken.

Na de Paasvakantie staken 7 jongens en één meisje van de Parcivalschool de handen uit de mouwen om het hekwerk rond het beeld van De Naasting Van Congo te restaureren. Het resultaat mag gezien worden.

Carolien Krijnen

## KLEIN ANTWERPSE STRAATNAMEN [GESCHIEDENIS - DEEL 1]

Een woordje over de **Isabellalei** en **Albertstraat**. Deze straten werden genoemd naar de dochter van de Spaanse koning Filips II en haar echtgenoot Albrecht van Oostenrijk. De Isabellalei komt voor op een plattegrond van 1854, maar is officieel reeds geopend ca 1848/1850. Ze is gelegen tussen de Lange Leemstraat en de Lamorinièrestraat en sinds 1856 ongeveer in twee even lange stukken gesneden door de brede Belgiëlei, die toen nog Leopoldlei genoemd werd. De Albertstraat werd in 1863 geopend, uitmondend in de al bestaande Isabellalei en de Haringrodestraat.

Isabella was de dochter van Filips II. Door haar huwelijk met aartshertog Albrecht van Oostenrijk werd zij meteen ook aartshertogin. Albrecht was een van de zonen van keizer Maximiliaan II van Oostenrijk. Het echtpaar kreeg van Filips II de Nederlanden als huwelijksgeschenk op 6 mei 1592. In praktijk alleen de Zuidelijke Nederlanden, aangezien de Noordelijke Nederlanden de Spaanse vorst niet erkenden.

Hoewel Albrecht en Isabella geen godsdienstvrijheid toestonden en de vrijhandel afschaften waren zij geliefd bij de bevolking. Vooral Isabella was populair, de verlegen en stijve Albrecht iets minder. In 1611 voerden zij een "Eeuwig Edict" in waarin de familienamen werden vastgelegd en de kerken verplicht werden doop-, huwelijks- en overlijdensregisters aan te leggen.

Hier maken eeuwen later genealogen nog dankbaar gebruik van. Albrecht en Isabella slaagden erin met de Noordelijke opstandelingen een verdrag te sluiten, waardoor in 1609 het Twaalfjarig Bestand kon ingaan met een optie op definitieve vrede. Onder hun bewind recupereerden de Zuidelijke Nederlanden zeer snel van de oorlog en brak een periode aan van diplomatieke, artistieke en economische bloei. Door het overlijden van Albrecht in 1621 liep dit bestand af en kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer aan Spanje maar Isabella bleef landvoogdes tot aan haar dood.

Nu terug naar de straten...



De **Isabellalei** begint 'te tellen' bij het Verdraagzaamheidsplein op de splitsing Lange Leemstraat, Isabellalei en Sint-Vincentsstraat.

Waar vroeger het woonhuis met vrijstaand atelier van beeldhouwer Leonard De Cuyper stond, het "Cuypershof", staat nu het appartementsgebouw "Résidence Isabelle".

Het gebouw verrees in de tweede helft van de jaren 1930 in art-decostijl en herinnert, mede door zijn tapse opbouw, aan de in hetzelfde decennium gereedgekomen Boerentoren.

Het was een van de eerste Antwerpse wolkenkrabbers. De oorspronkelijke bedoeling om een aanpalende derde hoogbouw richting Belgiëlei te zetten is toen bij gebrek aan financiering en toelatingen, niet uitgevoerd.

De "Résidence Isabelle" is in de afgelopen jaren tot het onofficiële symbool van de wijk Klein Antwerpen geworden. Veel vroeger, waarschijnlijk in de late middeleeuwen, moet op deze plaats een afspanning met herberg gestaan hebben met de naam "Cley Antwerpen". Alleen hebben we hier nog geen bewijzen, wel geschreven verhalen, van.

Het hoekhuis aan de Sint-Vincentsstraat vind ik veel interessanter en mooier. Dit pand van architect K.Seldenslach valt op door zijn vele natuurstenen geveldecoraties, dakkapellen, erker en de opvallende toren in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het werd in 1880 opgericht als woon en winkelhuis maar werd al vlug de portierswoning van het "Cuypershof". Op dit moment kan men er een pitabroodje eten.

Verder in de straat zien we woon- en winkelhuizen uit de negentiende en twintigste eeuw. Nabij de Belgiëlei zijn er meer ruime burger- en herenhuizen in neo-classicistische, eclectische of art-nouveaustijl.



De **Albertstraat** werd in 1863 geopend als kromme zijstraat in de bestaande Isabellalei. We zien hier vooral authentieke en aangepaste burgerhuizen uit de negentiende eeuw naast flatgebouwen van drie tot vijf bouwlagen hoog. De oudste huizen zijn te dateren tussen 1865 en 1870.

Op nrs. 24 tot 32 vinden we de Stedelijke Gemengde Kleuter- en Lagere School "Alberreke".

In 1882 werd door het stadsbestuur een groot herenhuis aangekocht en twee jaar later volgden de uitgebreide hovingen die onder leiding van stadsarchitect Gustaaf Royers tot een school werden verbouwd. In 2002 brandde de conciërgewoning volledig uit. Dit drama heeft veel mensen uit de buurt dichter bij elkaar gebracht.

Nu in 2013, na drie jaren bouwen en renoveren, een deel van het Masterplan Stedelijk Onderwijs Antwerpen, is "Alberreke" fier model te staan voor een kleinschalige buurtschool.

En... weet u dat de overbekende dichter Paul van Ostaïjen nog een tijdje in deze straat heeft gewoond? Vlak na de Eerste Wereldoorlog had hij in nr. 44 een antiekhandeltje.

Zoals Albrecht en Isabella tijdens hun huwelijk en bewind een hecht paar waren, lopen beide straten die naar hen genoemd werden voor altijd naast elkaar.

Marleen Gijssels

Noteer alvast in je agenda: 12de **WIJKFEEST KLEIN ANTWERPEN** in ons Stadspark op 06.10.2013.  
Thema: **GEZOND LEVEN IN KLEIN ANTWERPEN.**

Heb je een voorstel of ben je bereid ons wijkteam te versterken door mee je schouders onder de organisatie te zetten, aarzel dan niet. Contacteer ons! 0496 93.72.72